

Hallo jongens en meisjes van de Waldiik.

Op 11 april doet onze school mee aan een schoolkorfbal toernooi in Surhuisterveen. Jullie mogen natuurlijk ook hieraan mee doen. Opgave briefje volgt van school.

Jullie hebben net een korfbal gym les gehad, en lijkt het je leuk om eens vaker een echte korfbal training mee te doen, dan kan dat nu op aangegeven tijden, op ons eigen korfbalveld in Boelenlaan. Jullie mogen gratis en vrijblijvend mee trainen.

Vanaf 18 april zijn jullie elke week welkom op de volgende tijden:

Groep	Dag	Tijdstip
Groep 1/2	donderdag	16:15 tot 17:00 uur
Groep 3/4	woensdag	16:00 tot 17:00 uur
Groep 5/6	woensdag	16:30 tot 17:30 uur
Groep 7/8	woensdag	18:30 tot 19:30 uur

Kom naar het korfbalveld in je sportkleding, en train gezellig mee.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Elske van Oosten: 0512-532109.

Korfbal is echt gaaf omdat:

Je Korfbal samen met vriendjes en vriendinnetjes speelt.

Korfbal de sport is die sociaal gezien een ideale sport is.

Je korfbal ook in Boelenslaan kunt spelen.

Je ouders, broers en of zussen ook Korfbal kunnen spelen.

Je korfbal het hele jaar door kunt spelen.

Het heel gezellig is

Het een heel spannend spel is.



Sportief en Sociaal:

Korfbal een mietjes sport? Welnee! Korfbal op zijn best is een reuze snel en tactisch spel. Er is een nodige uithoudingsvermogen voor nodig om de wedstrijd van een vol uur uit te spelen. Als je bedenkt dat de korf op 3,5 meter hangt, is het eigenlijk verwonderlijk dat er zoveel gescoord wordt. De basis van korfbal is heel eenvoudig: gooien en vangen. En valt de bal op de grond? Gewoon oppakken en verder spelen. Bij de kangoeroe club leren ze de sport spelenderwijs. Je kunt al op jonge leeftijd terecht. Vanaf zeven jaar kun je al bij de F-jes wedstrijden gaan spelen. De lengte van de paal en de afmetingen van het veld groeien met de leeftijd mee. Doordat Korfbal een gemengde sport is, is het bij uitstek een sociale sport. Jongens en Meisjes leren al vroeg met elkaar om te gaan en elkaar te waarderen. Bij geen enkele andere sport is de omgang tussen jongens en meisjes zo van zelfsprekend. Korfbal wordt dan ook niet voor niets als een echte familiesport beschouwd.

Waar komt korfbal vandaan:

Korfbal is een sport die al heel lang geleden in Nederland is ontstaan. Het spel werd toen vaak gespeeld op pleinen en velden waar spontaan een wedstrijdje Korfbal ontstond. Al meer dan 100 jaar geleden is het Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond (KNKV) opgericht, om ervoor te zorgen dat er de juiste regels in de competitie wordt gespeeld.

Korfbal het hele jaar door:

Korfbal kent in een seizoen twee competities. In aug/sept start de competitie, die loopt t/m okt. Daar tussendoor wordt een aparte competitie in de zaal gespeeld. Daarna pakken we de draad weer op voor de tweede deel van de veldcompetitie.

De jonkies spelen voor en na de zaal een complete competitie. Door de veld- en zaal competitie is korfbal ook een heel aantrekkelijke sport voor de supporters. Als ouder, opa of oma hoef je in de winter niet langs het veld te kleumen, terwijl je in het voor- en naseizoen heerlijk van het zonnetje kan genieten.

Korfbalclub Boelenslaan:

KC Boelenslaan is opgericht in 1966 en heeft een rijk verleden. Speelt op zaterdag en telt ruim 60 leden. Deze zijn verspreid over diverse jeugd- en senioren teams. Inmiddels zijn wij met de senioren en de oudere jeugd een samenwerking aangegaan met KV IT Fean. Zodat een ieder op zijn of haar eigen niveau kan korfballen. Er wordt natuurlijk niet alleen gekorfbald binnen Boelenslaan. Er worden ook altijd een aantal neven activiteiten georganiseerd.

Door een goede afstemming van wedstrijden gericht sporten en een juiste dosis ontspanning binnen een sociaal sterke vereniging is korfballen bij Boelenslaan niet alleen erg leuk, maar ook gezellig, sportief en leerzaam.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Elske van Oosten: 0512-532109.
PS neem ook eens een kijkje op onze website, www.kcboelenslaan.nl